

Dag 3: Dagtocht Castellane via de Gorges du Verdon, 173 km.

U verlaat het dorp met de hoog geplaatste kerk via de 'Route de Draguignan' de D952 die parallel loopt met de Gorges du Verdon, ofwel de Europese Grand Canyon. Een andere benaming van deze kloof is de Grand Canyon du Verdon genoemd naar de beroemde Grand Canyon in de Verenigde Staten.

De Gorges du Verdon ligt in het zuiden van Frankrijk en is onderdeel van het regionaal natuurpark Verdon, dat maar liefst 180.000 hectare groot is.

De kloof ligt om precies te zijn op de grens van de departementen Var en Alpes-de-Haute-Provence.

De Gorges du Verdon is maar liefst 700 meter diep en heeft een lengte van 25 kilometer.

De rond de canyon aangelegde wegen bieden een ongekend uitzicht en laten u gegarandeerd watertanden.

Sommige stukken zijn erg smal en u zult versteld staan van de overhangende rotsen en smalle tunnels.

Mooi zijn de speciaal aangelegde parkeerplaatsen, waar u rustig kunt parkeren en genieten van dit wereldwonder.

Hier liggen de mooiste wegen van Europa met schitterende langzame en snelle bochten, steile klimmen en een prachtige natuur.

Pas wel uw snelheid aan, want ook de mede weggebruikers willen genieten en hebben vaak meer oog voor de pracht dan voor de andere voertuigen.

Vergeet niet om de motor op de parkeerplaatsen in de eerste versnelling te parkeren met de standaard naar de dalzijde.

De auto natuurlijk op de handrem, want de klimmen zijn vaak verrassend steil.

Omdat een deel van de Route des Crêtes éénrichtingsweg is, rijdt u de route van Castellane naar Moustiers St. Marie en niet omgekeerd.

Ten zuiden van de rivier de Verdon ligt de Corniche Sublime die van Trigance tot Riblaquon loopt.

Als u de gehele loop van de Verdon-rivier wilt volgen, dan moet u naar de bergen Col de la Sestrière en de Pas du Mélèze, waar hij op 2500 meter hoogte ontspringt.

Langzaam daalt de rivier naar het stuwmeer Lac de Castillon, waarna het soms met een breedte van niet meer dan 6 meter diep zakt naar het Lac de Sainte Croix.

Door het constante stromen van het water op de zachtere delen van het kalksteen, heeft de rivier haar eigen weg gezocht en gevonden. De hardere delen bleven in tact.

Tussen Castellane en Moustiers St. Marie is het mooiste gedeelte van de Gorge, daar doorsnijdt het water de hoogvlakte Grand Plan de Canjuers.

Tot begin 1800 dacht men dat de Gorges du Verdon niet toegankelijk was.

Wel gingen er soms mensen met lange touwen de kloof in.

Zij werden dan neergelaten om buxuswortels naar boven te brengen.

De wortels werden gebruikt voor het vervaardigen van ballen voor het spel petanque.

Houdt u van wandelen, hier ligt een grote uitdaging.

Meer dan 1000 kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden liggen er voor u klaar.

Een andere uitdaging is de 'Sentier de L'Imbut' van 14 kilometer, met de Imbut.

De Imbut is een smalle, maar beroemde doorgang tussen de rotsen, alleen voor

ervaren kajakkers is hij te nemen.

Maar..... de grootste uitdaging is wel een sprong in het diepe vanaf de 110 meter lange brug Pont de'l Artuby. De vrije val van ruim 150 meter is ook vanaf de brug te bewonderen.

U toert met deze tocht na enkele kilometers al direct onder prachtige overhangende rotsen naar de splitsing van de D952 en de D955, u kiest voor de D952 de Route des Crêtes, die erg mooi en uniek is.

Vergeet niet om op een van de uitzichtpunten naar de gieren te kijken.

Gieren, ja de monniksgier en de vale gier zijn na jaren van afwezigheid weer teruggekeerd.

Hoog cirkelen ze boven u en duiken dan vaak met hoge snelheid naar hun beschutte hol in de rotsen.

Ze zijn te zien op de Route des Crêtes en ook wel bij het Point Sublime.

Indrukwekkend is ook het punt op een hoogte van ruim 1200 meter, waar regelmatig mensen aan het abseilen zijn.

Bij de Auberge des Crêtes verlaat u de D952 en neemt daar de D23.

In de diepte ziet u de Verdon steeds smaller worden en het uitzicht steeds grootser.

Dit is een van de mooiste stukken, waar u eigenlijk om elke bocht moet stoppen om te genieten.

Bij het plaatsje La-Palud-sur-Verdon kunt u eventueel de tank vol laten lopen en kan ook de maag gevuld worden, hier komt u weer op de D952.

Denk niet dat het mooie voorbij is, want u krijgt iets heel anders voor ogen, u gaat namelijk de Lac-de-Saint-Croix van grote hoogte bekijken.

Stop regelmatig ook bij deze parkeerplaatsen, want diep onder u pendelen de toeristen in een kajak over het schitterende water en kunt u genieten van de prachtige brug die over het water ligt.

Heel veel kleine stipjes waaronder natuurlijk diverse Hollanders vermaken zich in dit waterparadijs.

De D952 slingert verder en geeft een afslag naar de richting Moustiers-Sainte-Marie aan.

Natuurlijk even gaan kijken in het plaatsje hoog boven de Verdon.

Volle parkeerplaatsen en een gezellige drukke markt kunt u er aantreffen.

Een wandeling naar de hoog boven het dorp in een kloof staande oude kapel loont de moeite.

Het is eigenlijk een oude bedevaartroute die bestaat uit twaalf etappes.

Een prachtig uitzicht over het Lac-de-Saint-Croix is met haar verschillende kleuren een plaatje en uw beloning voor de pittige klim.

Moustiers-Sainte-Marie is vooral bekend om het aardewerk.

In de gezellige straatjes staan dan ook veel ateliers en is een museum het hoogtepunt.

De omgeving van Moustiers Saint-Marie met water, lavendel en bergen is uniek en daardoor erg geliefd bij de vakantiegangers.

U verlaat de drukte via de C3 en gaat over een niet al te beste smalle weg fel klimmen naar grote hoogte.

Tussen lavendelvelden en het meer gaat u kilometers lang toeren door de stille natuur.

Neem af en toe een afslag naar het meer om af te koelen.

Links ziet u een afslag naar het toeristendorp Sainte-Croix-Du-Verdon.

Alleen watersporters, een supermarkt en enkele terrassen komt u in het dorpje tegen.

U komt iets verder op de D111 en gaat genieten van de smalle brug waar de Verdon in het Lac-de-Saint-Croix stroomt.

Na de brug heet de weg 'Route du Barrage', een vlottere weg die u aan de rand van het meer op de D49 brengt.

Kilometers verder schakelt u over op de D957 en krijg wederom een schitterend schouwspel van de loop van de Verdon die in de diepte verdwijnt te zien.

Langs Les-Salles-sur-Verdon en dan over op de D19 naar Aiguines, waar de naam van de weg wijzigt in D71. Het uitzicht wordt er niet minder.

Kilometers lang blijft u de rivier tot aan Trigance volgen.

Het uitzicht dat u begeleid is nog steeds over de rotsen en de rivier, alleen nu vanaf de andere zijde.

Bij Trigance ligt niet alleen de D955 te wachten, maar daar staat op een rots ook het kasteel van Trigance op u te wachten.

Dit middeleeuws fort was ooit de verblijfplaats van ridders en beroemdheden.

Nu is het kasteel omgebouwd tot een hotel met restaurant.

De wapenkamers nodigen u uit voor een smakelijke hap en een flinke slok.

Met een vol en voldaan gevoel kunt u vervolgens de laatste kilometers afleggen naar Castellane.

©Tom Boudewijns