



www.vtotc.nl
www.tomboudewijns.nl

Tweschaar 63 4822 AP Breda

motor- en autotoerboeken
motor- en autotoertochten
GPS motor- en autoroutes
motor- en autovakanties

E-mail: tom.boudewijns@vtotc.nl
E-mail: info@tomboudewijns.nl

tel.: 0031 (0)76 5424499

telefax: 0031 (0)76 5493144

mobiel: 0031 (0)6 55712089

K.v.K. Breda: 20064993

(Nederland) Postbank 2329957 t.n.v. VTO

(België) Fortis bank 001395841316 t.n.v. Tom Boudewijns

Gilze - Vianden

Routebeschrijving

Het Hageland is een heuvelachtig land dat rijk is aan archeologische vondsten en doorsneden wordt door de Demer, de fruitteelt en de wijnbouw zijn kenmerkend voor deze streek. Omgeven door dat groene Hageland ligt een kleine kunststad, een gezellig Vlaams-Brabants provinciestadje waar u rustig op een terras kunt genieten van een glas Diester Gildebier.

Het stadje **Diest** werd reeds in 877 genoemd en was toen een graafschap van het Karolingische rijk. U begint op de Grote Markt met zijn 18de eeuwse stadhuis en een reeks oude gevels uit de 17de- en 18de eeuw, waarin veel horecagelegenheden zijn gehuisvest. Ze dragen mooie namen zoals De Leliën, de Keyzer, De Korenbloem en De Gulden Boom. Maar ook de Sint Sulpitiuskerk, een Brabants- gotische kerk opgetrokken in bruine ijzerzandsteen gecombineerd met witte Franse steen, is zeer fraai. Diest zelf is de moeite waard om enkele dagen in door te brengen. Uw tocht begint bij de Gulden Boom, een beschermd monument uit de 17^e eeuw dat opgetrokken is in bak- en zandsteenstijl.

Langs de Citadel naar **Schaffen** en vervolgens bij **Zelem** de natuur en het Hageland opzoeken. Het Hageland met de vallei van de Gete en Melsterbeek, is een open gebied waarin enkele plaatsen zijn neergelegd zoals **Halen** en **Geetbets**. In Geetbets liggen enkele woeste grondgebieden die, voor de buitenwereld goed verstopt, hun moerassig karakter bewaard hebben. De eens zo trotse populieren zijn verdwenen en moeten het gebied terug laten keren naar een natuurlijke begroeiing.

Bij **Zoutleeuw** stroomt al heel lang de Kleine Gete een rivier waar Zoutleeuw dankzij zijn bevaarbaarheid, zijn geld aan verdiende. Over het Marktplaatsje rijdt u het dorp binnen en ziet de prachtige Sint-Leonarduskerk uit 1231 met een zeer oud en waardevol interieur. Rondom het mooie Marktplaatsje staan verder nog het zeer opvallende stadhuis en de naastgelegen lakenhal uit de 14^e eeuw.

Enkele kilometers verder rijdt u door een bloesempracht en bevindt u zich in de Belgische Betuwe op weg naar de zeer oude Merovingische stad **Landen**. In de verte ziet u de 33 meter hoge indrukwekkende kerktoren uit de 14^e eeuw van Racour, u nadert hem en komt vervolgens weer in Landen. Het uitzicht wordt aan deze kant van Landen wat weidser, het landschap wat heuvelachtiger en weldra toert u over een hoogtepplateau met smalle weggetjes naar **Waasmont** en **Lincint**. "Het dorp met de witte stenen", is de bijnaam van Lincint en dat komt door de bijzondere tufsteen die er al in de Romeinse tijd werd gedolven. Hier is het Frans de voertaal en is de bevolking niet veel toerisme gewend.

Vele gehuchten, met vergezichten en goed berijdbare smalle wegen met klimmen en dalen gaat u vanaf Lincint bekijken. In de omgeving van **Bertrée** komt u op slechte, beschadigde wegen terecht, doe het daar rustig aan en geniet zoals in **Les Waleffes** van het klassieke kasteel de Potesa uit 1706 en het naast het kasteel gelegen ferme Larielle met een versierde hoofdingang uit 1567.

Na **Vieux Waleffe** draait u de sterk dalende N64 op en toert u vergezeld van schitterende panorama's tien kilometer naar beneden om vervolgens **Huy** binnen te zakken. Over de brug komt u de "Dochter van de Maas" binnen, waar links de Grand Place ligt met zijn vele hotels en restaurants. De stad is waarschijnlijk naar de rivier de Hoyoux genoemd die vroeger het heldere water leverde dat nodig was voor de wol- en lederbewerking. Ook zorgde de rivier voor de aandrijving van molens. Hoi is een van de oudste steden van België en een rustpunt in uw tocht. Met een beetje overleg mag u misschien even op de Grote Markt bij het "Bassinia", een van de vier wonderen van Huy, uit 1406 parkeren. Als u te voet de weg naar het fort en naar la Sarte neemt, dan klimt u door eeuwen geschiedenis en krijgt u een uitzonderlijk uitzicht over de Maas en de vele monumenten van Huy.

U vervolgt de tocht over de N641 langs de slingerende Hoyoux en slaat bij **Vyle-et-Tharoul** rechtsaf het mooie dal van de Vyle in. Indien u het kasteel Modave wilt gaan bekijken, dan rijdt u iets verder door en ziet op een zestig meter hoge helling het uit 1667 daterende in barokstijl gebouwde kasteel liggen. Het kasteel met de hydraulische machine van Sualem, waarmee het water van de Hoyoux tot op de 57 meter hoger gelegen binnenplaats van het kasteel kon worden gepompt, is te bezichtigen. Vanaf de rots heeft u een mooi uitzicht over de vallei van de Hoyoux.

Het is rustig toeren langs de kabbelende Vyle en ondertussen genieten van zeven kilometer stille wegen met grote vierkante hoeven en vergezichten door het Bois de Vyle, tot in **Evelette**. In het kleine Evelette is het even goed opletten, een smal slingerend wegje door het dorp gaat op het einde steil omhoog en brengt u plots op de N983.

Op deze voorrangsweg gaat u links naar **Havelange**, dat een twaalfstal kerken, kastelen en vele grote en kleinere kapellen heeft. Ook zijn er verschillende bijzonderheden zoals de piramide van **Verlée** en de wonderbaarlijke bron van **Maffe**. De 20 kilometer lange smalle N983 brengt u door een heuvelend landschap tot in **Somme-Leuze**.

Somme-Leuze ligt in een voormalig mijngebied, waar bordjes u de weg wijzen naar vele dorpsartikelen zoals leder, wol, smeedwerk en houtsnijwerk die er nu te koop zijn. Achter het plaatsje stroomt de Ourthe door het dal en is zeer geliefd bij de kajakkers.

U steekt de rivier over en belandt in **Grandhan**, waar u vanaf een rotsachtige heuvel neerkijkt op de Ourthevallei. U bevindt zich nu in de Condroz, een gebied van de provincie Luxemburg de grootste provincie van België, het land van de beken en rivieren, waarvan de helft uit bossen bestaat. Op de weg van **Monteuville** naar **Melreux** kunt u ook grote groepen watertoeristen tegenkomen, want u volgt namelijk de loop van de Ourthe waaraan verschillende grote campings liggen. Onderweg komt u door **Fronville** waar hoog boven de uitgestrekte weiden en het vingerhoedskruid van de vallei, het kasteel van Deulin ligt. Er is in dit gedeelte van de Ardennen veel te zien, zo kunt u een bezoek brengen aan de grotten van **Hotton** die ontstaan zijn door de werking van het water van de Ourthe. De bodem is in de loop der tijden steeds verder uitgehold waardoor het water steeds dieper in de ondergrond is doorgedrongen, hierdoor zijn de "Grottes de Mille et une Nuits" ontstaan. U kunt er gaan genieten van een aantal zalen waar wonderbaarlijke stalagmieten en stalactieten zijn gevormd. Terwijl de rivier rustig onder u voortkabbelt, ziet u de meest verrassende vormen zoals een soort gordijn of kantwerk van zuivere kalkafzettingen. De grotten werden pas in 1958 ontdekt en trekken jaarlijks een kleine 100.000 bezoekers.

Uw tocht gaat verder naar het overbekende **La Roche-en-Ardenne**, maar voordat u afzakt tot in het drukke centrum, ziet u links op een heuvelrug het kasteel van La Roche uit de 9^e eeuw liggen. Voor een foto kunt u het beste bij Hotel Le Chalet parkeren en met een beetje geluk ziet u zelfs een spook, dat Berthe heet, door de ruïne dolen.

Met deze tocht volgt u de N860 en de Ourthe tot in **Houffalize**. Campings markeren ook hier de enorme lussen van de

rivier, de weg klimt gestaag en u krijgt weldra mooie vergezichten onder ogen. Als u een kleine wandeling wilt maken, dan kunt u vanuit **Nadrin** over de rotskam van Hérou gaan lopen. U krijgt dan anderhalve kilometer lang zicht op zes bochten van de Ourthe en op leisteenrotsen die letterlijk oprijzen vanuit de in de diepte glinsterende rivier. Desgewenst kunt u er zelfs tegen de wanden omhoog klauteren. Net voor Houffalize daalt de weg langzaam tot onder in het dal waar de in arduinsteen en met leien daken opgetrokken huizen opvallen. Hier kunt u net na **Mormont** aan de Nevrasselé parkeren en een andere wandeltocht maken, een voettocht naar "Het Dal van de Feeën" naar **Achouffe**. In het dorp Achouffe wonen namelijk kabouters die "La "Chouffe", het lekkerste bier van de Ardennen brouwen. Over een door kabouters plat getreden pad bereikt u, door drie kwartier langs het riviertje de Martin Moulin te wandelen, de Vallée des Féés. In de stille donkere dennenbossen van het Bois de Fourire loopt u langs de dartelende, over en tussen stenen huppelende, bergbeek naar 652 meter hoogte. Dit is een van de hoogste punten van België, waar het in de verraderlijke venen en geheimzinnige moerassen vaak mistig en koud is. Hier bevindt zich de Cédrogne-bron waar de kabouters, het water dat nodig is om hun bier te brouwen, vandaan halen. U heeft dan ook maar weinig voorstellingsvermogen nodig om hier kabouters en feeën te ontdekken. Het dorp Achouffe telt nauwelijks vijftig inwoners, heeft de eerdergenoemde brouwerij, een restaurant en café en is via een ommetje ook voor u bereikbaar.

U draait weg van de N30 en zakt het dal van de Cowan in, waar **Tavigny** en de resten van het 16de eeuwse kasteel le Château de Tavigny wachten.

Iets verder na **Buret** wordt het landschap glooiend en passeert u ongemerkt de Luxemburgse grens. Vanaf hier snort u slingerend als over een lint door het groene landschap met steeds weer een ander vergezicht en steeds weer nieuwe dorpen. De namen **Wincrange**, **Lullange** en **Doennange** komt u alleen maar in Het Groothertogdom tegen.

U rijdt bij **Eselborn** de bosrijke vallei van de Clerve binnen en komt in **Clervaux** met zijn Chateau uit de 12de eeuw en zijn overvolle autovrije centrum. Het stadje met zijn duizend inwoners is een pleisterplaats voor het toerisme, het hele gebied rond de plaats is één grote recreatie- en wandelzone. U draait vanuit het centrum scherp naar boven en krijgt een mooi uitzicht over Clervaux en omgeving. Het landschap wordt hier gekenmerkt door hoogvlakten met dichte bebossingen waarin smalle riviertjes zoals de Clerf diepe dalen hebben uitgesneden.

Na een flinke afdaling, rijdt u bij **Marnach**, waar in mei jaarlijks een groot "Muziek- en zangfestival" wordt gehouden, de mooie Ourvallei in. U volgt de ruim twintig kilometer lange smalle vallei die parallel met de Our loopt en komt in **Stolzembourg**. Daar staan de ruïnes van een middeleeuws kasteel en liggen de overblijfselen van een oude kopermijn.

Enkele bochten verder rijdt u het eindpunt Vianden binnen.