

VAKANTIE: VORALBERG

Damüls-Riedbergpass

Als u enkele dagen in Damüls wilt verblijven, dat oorspronkelijk een nederzetting van Walliser boeren is en boven de boomgrens ligt, moet u beslist tochten in de omgeving gaan maken.

U bent er in een typisch hooggebergtelandschap met soms verrassende klimmen en dalen.

Zo ligt er net na de Furkajoch (1759 m) het Laternsertal waar u over smalle wegen door een beschermd natuurgebied met uitzonderlijke uitzichten toert.

De weg zakt af naar het op 1147 meter liggende Bad Laterns met zijn zwavel- en ijzerhoudende bronnen.

De wandelaar kan vanuit het dal een zes uur durende trip naar de top van de Hoher-Freschen (2004 m) maken en vervolgens via Innerlaterns weer terug komen.

Langzaam daalt u na Bad Laterns, via de "tuin van Voralberg", Rankweil met zijn opvallende fruitbomen binnen.

Vanuit Damüls kunt u ook over de Faschinajoch en vervolgens via Faschina het Grosses Walsertal gaan berijden, waar u tussen de Lechtaler Alpen en de Walserkamm in toert. In de omgeving van Sonntag krijgt u dan een mooi zicht op de Rote Wand (2704 m).

Deze tocht vertrekt vanuit het hoogst gelegen vakantiedorp in het Bregenzerwald naar het tien kilometer lager gelegen Hinterwald.

Kijkt u in Damüls even links naar de stoeltjeslift die u hoog op de Damülser Mittagspitze 2095 meter hoogte kan brengen.

Rechts liggen de oprijzende bergen van het Grosses Walsertal, het is net of ze hier geboren zijn.

Au op het bord, dagteller op 0 en dan op weg naar de Hochtannberg- en het Arlberggebied.

Net na Schopperrau met zijn fraaie Bregenzerwald boerenhoeven, verrijzen al de uitlopers van de Lechtaler Alpen, rechts ligt de Hochkünzel Spitze 2397 meter en links de Untschenspitze 2135 meter.

U rijdt op de in 1953 gereedgekomen Hochtannbergstrasse, de weg gaat over de Seebachschlucht en klimt na Schröcken de hoogte in.

Het kleine fotogenieke Wallische dorp Schröcken ligt diep in een bosrijke omgeving verscholen.

Iets verder vanaf Schröcken Nesslegg kunt u een wandeling van een uur naar de Köbersee maken, het meer ligt onder de rook van de 2500 meter reuzen.

Door hoge bossen klimt de mooie Hochtannbergstrasse omhoog en het landschap opent zich voor een blik op het Tannbergmasief.

De weg wordt steeds smaller en de haarspelden steeds nauwer, maar het landschap is overweldigend.

Bij de parkeerplaats zit u op het hoogste punt, op 1676 meter hoogte en heeft u hellingspercentages van 15% achter u.

De weg daalt af naar Warth en naar de voornaamste waterscheiding van Europa. Hier ontspringen de Lech die via de Donau in de Zwarte Zee terecht komt en de Bregenzer Ache die via de Rijn in de Noordzee beland.

Dit is het gebied van de skiër, vele groten der aarde komen hier in de winter en zorgen er voor dat de plaatsen Lech, Zürs en Sankt Anton am Arlberg welvarende hoteldorpen zijn geworden.

In het kleine centrum dicht bij de puntige kerk van het 250 inwoners tellende Warth, komt u op een knooppunt van wegen die streken en landen verbinden. Rechts kunt u de Flexenstrasse naar Lech en Zürs nemen en links door het Lechtal naar de Deutsche Alpenstrasse.

Lechtal

U kiest voor links, waarna grote haarspeldbochten u in het ongeveer veertig kilometer lange, ruime en brede dal laten afdalen.

Als in het voorjaar de sneeuw begint te smelten, snelt de Lech zich bruisend door het dal en kunt u kanoërs tegenkomen die de uitdaging met de rivier aangaan.

Als er in de winter weinig sneeuw is gevallen, is het maar een smal stroompje dat over het brede bed van grove kiezels stroomt.

Achter de rivier liggen smalle boomstroken met daarachter grazige grasgronden, deze grasgronden lopen uit op van de berg omlaag komende bossen.

In de vroege ochtendzon kunt u in het groene gras grazende reeën zien.

Let ook eens op de verschillende huistypen die in het Lechtal voorkomen.

Indrukwekkend zijn de bergen aan de linkerkant van het dal, zij behoren tot het grensgebergte Allgäuer Alpen, rechts liggen de Lechtaler Alpen die iets hoger zijn en enkele overgangen naar het Inntal hebben.

Nauwe kloven waardoor beken zich een weg naar de Inn persen, zijn toegankelijk en bieden u een ongenaakbare woeste schoonheid.

Zo is er bij Steeg het Kaisertal, waarin op grote hooggelegen Alpenweiden de boeren uit het Lechtal hun vee mogen hoeden.

Eind september is er in Voralberg en Tirol "Almatrieb – Viehscheid en Alpenheimfahrt", een feest dat gevierd wordt als de zomer op de alm voorspoedig en zonder ongelukken is verlopen.

Vaak wordt u dan kilometers lang opgehouden door vee dat van de hoge weiden naar de dorpen geleid wordt.

De gehele breedte van de weg wordt door de loeiende en bellende biefstukken in beslag genomen en menig spekselsliertje en vlaatje komt dan aan uw voertuig te hangen.

Advies voor de motorrijder: Even aan de kant gaan, regenpakken aan en vizieren dicht.

U kunt ook het Kaisertal in, alleen aan te raden voor ervaren rijders zonder hoogtevrees. Het is een fantastisch bergdal met hoog boven het eindpunt een kerkje, het Edelweisshaus en nog een paar andere Gasthöfen, alles behoort bij het dorpje Kaisers op 1522 meter hoogte.

Vanaf de steile zonnige helling kijkt u de groene weidediepte in, terwijl ook de imposante Valluga 2809 meter ofwel Arlbergpass voor u opdoemt.

Terug in het Lechtal komt u in Hägerau met zijn mooie barokke kerktoren en vervolgens in Holzgau waar u beschilderde gevels te zien krijgt.

In Holzgau kunt u ook door een nauwe kloof met watervallen gaan wandelen en vervolgens door het Höhenbachtal naar het in Duitsland gelegen Oberstdorf lopen.

Het volgende dorp in het dal heet Elbigenalp, het is de hoofdstad van het Lechtal en heeft de enige "Holzschnitzschule" van Oostenrijk.

Kunstenaars worden er tot meester in het houtsnijden opgeleid, in juli en augustus kunt u zich opgeven voor een hobbycursus houtsnijden.

Iets verder bij Häselgehr, draait u linksaf naar Martinau en krijg de Hochvogel 2593 meter met zijn prachtig gekartelde kop voor ogen.

Martinau is een ontmoetingspunt voor natuurliefhebbers en bergbeklimmers die o.a. dol zijn op de eerder genoemde Hochvogel.

Het volgende dorp, dat de naam Stanzach draagt, geniet bekendheid vanwege zijn fraaie

tapijten, typische Tiroler artikelen en souvenirs.

Uit een zijdal komt er de Namloser Bach gestroomd en via een bergweg, alleen voor ervaren rijders, kunt u naar het dorp Namlos op 1263 meter hoogte klimmen.

Smalle hellingen van 17% voeren u verder via Berwang naar Bichlbach en de Deutsche Alpenstrasse.

U kiest voor de B 199 en gaat via Weissenbach, Nesselwängle en Haldensee naar Duitsland en de Deutsche Alpenstrasse.

Gaichtpasstrasse

De Gaichtpasstrasse slingert zich door een imposante rotswereld langs de Gaichtspitze tot een hoogte van 1988 meter, dit is het skigebied van Reutte.

Na de vrij nauwe doorgang komt u in het vredige landschap van het Tannheimertal.

Hoge bergen omsluiten het vredige groene dal, waarin de 1,5 km lange en 1 km brede kristalheldere blauw- groene Haldensee gelegen is.

Na Haldensee vervolgt u de B 199, komt in Schattwald en vervolgens in Duitsland op de Oberjochpass.

De weg is smal, dus rustig rijden.

Anders is het bij Oberjoch waar u de B310 richting Grünten See opdraait, even het gas erop en dan bij Wertach de stilte weer in.

Smalle slingerende tweebaanswegen voeren u door het glooiende dal via Rettenberg naar Immenstadt.

Aan de voet van de Immenstädter Horn ligt het vakantieoord Immenstadt, dat tevens een centrum voor handel en industrie is.

Wat winkelen, een hapje eten en verder is het advies, want de bergen wachten.

Blaichach en Bihlerdorf, het zijn dorpen die u passeert en waar geraniums uitbundig bloeiend over zware donkerbruine balkons hangen.

Tweede weg rechts richting Ofterschwang volgens het routeboek, de weg wordt erg smal en slingert lekker door het stille dal tot in Bolsterlang, waar u op de aanloop naar de Riedbergpass beland.

Door de donkere bossen bij Obermaiselstein, rijdt u naar het hoogtepunt, de Riedbergpasstrasse op 1680 meter hoogte.

Riedbergpass

Ruim 15 km adembenemende uitzichten op de hoogste pas van Duitsland, dat is lekker motorrijden.

Afzakken tot Balderschwang in het Balderschwanger Tal en vervolgens de grens van Oostenrijk opzoeken.

Net na de grens steekt u de Bolgenach over en komt in Hittisau dat knus tussen de diepe kloven van Bolgenach en Subersach ligt.

Door hoge bergen beschermd tegen gure noorden- en westenwinden ligt het meest bezochte vakantieoord van het Vorderwald met zijn gezonde en versterkende klimaat.

U bekijkt het knusse centrum van Lingenau en het sfeervolle dorpsplein van Schwarzenberg en toert het Hintertal binnen.

Linksaf de mooie dalkom van de Bregenzer Ache in en vervolgens begint u aan het toetje.

Rechtsaf naar Reuthe dat bekend is als badplaats.

Reuthe heeft niet alleen modderbaden en een ijzerhoudende bron, maar ook een bijzondere parochiekerk die in de 13^e eeuw gebouwd is en fresco's uit 1500 bevat.

De weg wordt erg smal en u komt in Bizau, waar u rechts de Hirschberg opgaat.

Stijl klimt de smalle kronkelweg, een oeroude overgang naar Schnepfau, naar een hoogte van 1500 meter.

Vanaf Schnepfegg daalt u in korte tijd 770 meter tot in Schnepfau, waarna u slingerend door het dal in Au komt.

Nog even de klim naar Damüls maken en uw tocht is weer voorbij.