

Boppard - Boppard (252 km).

Routebeschrijving

Boppard was oorspronkelijk een Keltische nederzetting, die later in Romeinse handen kwam. In de Angert- en de Steinstrasse zijn nog restanten van deze tijd te zien.

De Lelientor, de Kronertor en de Bingertor zijn in Boppard overblijfselen van de latere middeleeuwse stadsversterkingen. Als u in de Oberstrasse winkelt, bekijk dan de Marktplatz even. Hier waren ten tijde van de Romeinen baden voor de soldaten geïnstalleerd. Toen de soldaten zich in de 5^e eeuw terugtrokken, werden de badplaatsen omgevormd tot de St. Severus-Kirche. Het doopvont dateert nog uit die tijd. Opvallend zijn de wandschilderingen, die het interieur sieren. In de hoofdbeuk vertellen ze de geschiedenis van St. Severus, patroonheilige van de kerk. Aan de rechtervleugel zijn plafondschilderingen van Christus en verschillende heiligen.

Aan het einde van de Rheinallee staat de Karmeliterkirche van begin 1300, een kerk zonder torens. De gotische kerk heeft wel een bijzonder fraai altaar en mooi houtsnijwerk. Een collectie uit de Romeinse tijd kunt u in de Bergfried uit 1340 gaan bekijken. De Bergfried ligt aan de Burgstrasse en is een bezoek meer dan waard.

Voor een wandeling kunt u naar het Mühlthal gaan, vanwaar een stoeltjeslift naar de Gedeonseck stijgt. U heeft er een mooi uitzicht. In de Altstadt kunt u via een slingerweg naar het 30 meter boven de stad liggende klooster Marienberg rijden. Het is in 1750 na een brand, in Barok stijl herbouwd.

Net voor de slingerweg ligt aan de Angertstrasse het Archeologische Park klaar voor een stapje terug, u gaat er naar het verleden. Boppard is met trots de eigenaar van de compleetste Romeinse overblijfselen in Duitsland.

Waar Boppard ook trots op is, is de Hunsrückbahn. Over een afstand van 8 kilometer wordt door de trein een hoogteverschil van 380 meter overwonnen. De goederentreinen, die door het Mühlthal rijden, hebben altijd twee speciale locomotieven. Een duwt de trein en de ander remt de trein af, zo wordt het stijgingspercentage van 6% overwonnen.

U verlaat de oude stad langs de Rijn en stijgt spoedig naar de Fleckershöhe, die u hoog boven het Rijndal laat genieten. Mooie vergezichten en een prachtige afdaling brengen u naar een van de mooiste stukken van het romantische Middelrijndal. Dit middelgedeelte van de Rijn is door de UNESCO toegevoegd tot het "werelderfgoed".

U bekijkt eerst het gedeelte tot **St. Goar**, waar aan de overzijde de Loreleyrots ligt. Hoog steekt de rots boven de Rijn uit. Beneden varen de duwbakken en rijnen door de stroomversnelling. De gevaarlijke nauwe doorgang vormt een gevaar voor de scheepvaart. Wie kent niet het verhaal van de jonkvrouw, die met haar gezang de boten lokte om ze vervolgens tegen de rotsen te pletter te laten slaan. Zondag 28 september 2003 heeft ze de rondvaartboot Loreley nog op de rotsen laten lopen. U loopt niet op de rotsen, maar slaat in St. Goar rechtsaf langs de 115 meter hoge burcht Rheinfels.

Langs de Gründelbach rijdt u door het St. Goarerwald. Achterin het dal klimt u naar de 430 meter hoge Eichenberg en **Utzenhain**. De smalle weg slingert verder door het Stadtwald naar **Niederburg**. Hier neemt u de Ringweg en komt in het open veld. Dit open veld tussen **Damscheid** en **Oberwesel** schenkt u een schitterend panorama over het volgende gedeelte van de Rijn.

Het kleine Oberwesel is fraai gelegen aan de rivier en geeft het beeld van een middeleeuws stadje. Machtige burchten en hoog opklimmende bergwanden begeleiden u naar het schilderachtige, romantische oude stadje **Bacharach**. U rijdt onder een oude stadsmuur door een schilderij binnen. Piepkleine huisjes, oude en kleurige gevels en rondlolende mensen door de smalle straatjes bepalen het beeld. Ook hier weer een burcht, welke u links laat liggen.

Langs steile druivenhellingen klimt u fel via haarspeldbochten naar **Langscheid**, waar u een weg neemt met de meeste procenten van de tocht. Ook hier weer mooie vergezichten en een stil dorp met de naam **Perscheid**.

Anders is het in het kleine zeer oude **Erbach**, dat bekend is om de wijn, aardbeien en de bloesempracht in het voorjaar. Na deze afwisseling en een koffiestop in het centrum van **Rheinböllen**, gaat u vanaf **Mörschbach** de bossen en de Hunsrück in.

De komende 35 kilometer gaat u het Soonwald en vele dorpen bezoeken. De Hunsrück is een langgerekt golvend leisteengebergte, dat zich kenmerkt door een gezonde, stofvrije lucht. Net voor **Gemünden** verlaat u de vlakke wegen en

daalt scherp draaiend, de “parel van de Hunsrück” binnen.

Het vakantieoord ligt aan de voet van het Soonwald, dat hier grillige rotspartijen heeft. Boven het stadje verheft zich het slot Gemünden. Hier in het hart van de Hunsrück ligt ook “Der Koppenstein”, het symbool voor de edelstenen, waar de Hunsrück zo bekend om is.

Vanaf hier gaat u klimmen en dalen over goede wegen, krijgt vergezichten en krijgt waarschijnlijk ook wel zin in een hapje. Ik kan u in **Rudofshaus** “Het Forellenhof Reinhartsmühle” aanbevelen. Na de brug over de Halmenbach neemt u het eerste doodlopende wegje rechts en kunt achterin parkeren en draaien. Onder de rook van **Kirn** bent u aangekomen op een locatie, waar u zich één voelt met forellen. Honderden vierkante meters met forellenkweekvijvers waartussen wandelpaden lopen, liggen voor u klaar. In het dal tussen hoog oprijzende bomen kunt u zelfs de neiging krijgen om een babbeltje met de snelzwemmers te gaan maken. Maar liggen ze eenmaal op uw bord, dan zijn ze ook weer vlot verdwenen. Een Forelle gebakken “Müllerin Art” mit salzkartoffeln und Salad kost u € 12,50. U vertoeft hier in de omgeving van de Hahnenbach en de Nahe, die omgeven worden door de beboste bergen van het Soonwald. Verschillende oude burchten verheffen zich om u heen, waarnaar u mooie wandelingen kunt maken.

U klimt het dal uit en komt in het leisteendorp **Bundenbach**. Het dorp ligt aan de Iderbach en is bekend om de Schiefergrube Herrenberg. U kunt er een rondleiding door de grot gaan maken, waarbij u een goede indruk krijgt van de wijze, waarop men vroeger zeer ongezond en in primitieve omstandigheden werkte. Er zijn mooie afdrucken van fossielen te bewonderen o.a. van slangenresten, zeelelies, mosselen, schelpen, zeesterren en zeeëgels. Ook kunt u er oude ruïnes en de Griessgraben bekijken.

Tussen twee bergen van de Römerberg heeft zich een kloof gevormd, waar bij zware regenval het water 40 meter naar beneden stort.

U stort zich over draaiende wegen het dal van de Idarbach in en komt in het aantrekkelijke plaatsje **Rhaunen**. Daar waar de Idarbach de Raunelbach ontmoet, neemt u de smalle weg door het dal naar Hausen. U rijdt rustig door het oude dorpje met zijn smalle straatjes en geniet van het diepe dal.

De weg slingert naar boven en u toert over de Kirchbergerberg naar **Lindenscheid**, Hecken en Dillendorf. Schitterende vergezichten over de Hunsrück en vervolgens langs de Kehlbach naar de beide **Kostenz**.

U vervolgt over de bergkam van de Kirchberg en komt in het Löffelscheider Wald. De wegen worden wat ruimer en u gaat over van de L202 naar de L203 en daarna op de L204.

Door kleine dorpen, die aan rustige wegen liggen, gaat u het aan de Hunsrück Höhenstrasse liggende **Kastellaun** tegemoet. Voor u doemt op een steile rots de ruïnes van de burcht Sponheim op, onderaan de burcht liggen talrijke vakwerkhuisen uit de 18^e en 19^e eeuw aan de Markt- en de Schlossstrasse. U bevindt zich hier midden tussen Rijn en Moezel, beide liggen op 20 kilometer van Kastellaun. U kiest voor de Moezel en gaat links de L108 op.

Daar toert u door een typisch boerenlandschap, hoog over velden en door dorpen naar de Moezel. De L108 is een glooiende weg met soms een scherpe draai en niet aflatende vergezichten door **Uhler**, **Korweiler**, **Zilshausen**, **Lahr** en **Lieg**. U toert over de Kirschberg en de Johannesberg met links het Liegerwald en rechts de Forstberg met mooie uitzichten.

Vanaf Lieg zakt de weg naar **Treis** en geeft u schitterende panorama's over het Moezeldal. U kijkt neer op de restanten van de burchten Treis en Wildburg, alvorens bij de Bruckenstrasse de Moezel te ontmoeten. U gaat de sfeer van de Moezel proeven door hem 25 kilometer tot **Dieblich** te volgen.

Links viert het toerisme op de slingerivier hoogtij en rechts verheft zich hoog het Müdener Wald.

Aan de overzijde van de Moezel zijn de hellingen begroeid met druiven en prijken de namen van de wijnsoorten, maar u volgt de schaduwzijde en bekijkt mooie dorpen zoals **Burgen** en **Brodenbach**. Het dorp Brodenbach is schilderachtig gelegen in een bocht van de rivier aan de voet van het bosrijke Löfer Wald. U kunt er rechts het Ehrenburgertal inrijden en de ruïne Ehrenburg gaan bekijken, een van de mooiste in het Moezelgebied.

Stop bij het iets verder liggende **Alken** ook even en bekijk de Burg Thurau met zijn twee ronde torens en ommuring. Bij Dieblich verlaat u de Moezel en toert hoog over **Dieblich/Berg** naar het Rijndal.

Bij **Brey** komt u bij de Rijn en merkt dat dit gedeelte van de Rijn heel anders is dan het gedeelte na de bocht bij Boppard en de Moezel. Zo vindt u hier niets terug van het speelse karakter van de Moezel en de mooie dorpen, die 10 kilometer verder liggen. Hier zijn het vooral de rijnen met hun tjoekende motoren en de grote toeristenboten, die hun weg op het water zoeken.

U komt langzaam Boppard binnengereiden en kunt zich afvragen: "Warum ist es am Rhein so schön?"

Tom Boudewijns