

Tocht: Alken – Alken

Alken is een oud stadje dat in een mooi Moezellandschap ligt met restanten van oude torens en muren. Het plaatsje heeft een kerkje met de naam Sint Michaels-Kapelle, waarin u fresco's uit de 13^e en 15^e eeuw kunt gaan bekijken en het Burghaus.

Aan de overzijde van de Moezel ligt het dorp Kattenes, vanwaar de Panoramastrasse naar de Kircheberg stijgt. Achter u staat de Alte burch op de Münnichsberg, maar de trots is toch de Burg Thurant uit 1192. De burch is doormiddel van een muur met Alken verbonden. Opvallend zijn de twee ronde torens uit de 16^e eeuw, de Alken Ley stroomt er door het achterland.

Dit liefelijk gedeelte van de Moezelvallei is ontstaan door diepe insnijden in het leisteenplateau. Doordat het water ooit de zwakste plekken in het gesteente zocht, ontstond de bochtige Moezel. De Moezel is met haar lengte van 515 kilometer een behoorlijke rivier. Van de totale lengte ligt er 242 kilometer in Duitsland.

Omdat de rivier door een zonnige streek stroomt, hebben de bossen in de loop van de tijd plaats moeten maken voor wijnvelden en is het slingeren van de Moezel een aaneenschakeling van zonzijde, schaduwplekken en van uitgestrekte wijnvelden en bosgebieden geworden.

Daar waar de zon niet komt, zijn de bossen gebleven en is het vaak aangenaam koel.

Op het hoger gelegen gedeelte toert u door mooie groene weiden en is het genieten van vergezichten en rotspartijen.

De verschillende burchten en schilderachtige plaatsjes die u regelmatig kunt bezoeken zijn de krenten uit de pap.

In tegenstelling tot de Eifel, is de Hunsrück een langgerekte golvende hoogvlakte met veel bossen die afgewisseld worden door akkers en weiden. Het gebied staat bekend als "de streek waar het voorjaar enkele weken later intreedt dan in het Moezeldal". Het is er minder toeristisch en meer een streek voor rustzoekers, bovendien is het nevenvrij en heeft de streek een gezonde stofvrije lucht.

Tijdens deze tocht gaat u balanceren tussen Eifel en Hunsrück, waarbij natuurlijk het fijne bochtenwerk niet ontbreekt.

De Hunsrück Höhenstrasse slingert 140 kilometer door Duitsland en laat bijna alle wegen tussen Eifel en Hunsrück op zich aansluiten, zoals de K71 die u via smalle slingers naar boven voert.

Al snel is de Moezel uit het zicht verdwenen en gaat u genieten van de zojuist beschreven Hunsrück. Klimmen, dalen en mooie dorpen met onbekende namen. Wie heeft er weleens gehoord van Kratzenburg dat tussen de rivieren Neyerbach en de Holzbach ligt, of van Frankweiler in het Frankweiler Wald, u gaat ze bekijken.

Net boven Kastellaun draait u rechts de L108 op en toert u 5 kilometer met mooie panorama's naar Lahr. Links slingert de Dünnbach en rechts de Lützbach.

Na Lahr gaat u draaien, want de K38 laat u tot diep in het binnenste van de Dünnbach zakken en

het weggetje beschikt over een unieke bochtenpracht.

Onder in het plaatsje Mörsdorf draait u weg van het Dorferwald en gaat u richting Löffelscheidwald. Hier kunt u het bij Haserich en Blankenrath wat rustiger aan doen.

Na Peterswald gaat u via het Altlayer Bachtal afdalen naar Zell Mosel.

Zell ligt in een van de bekendste wijngebieden van het Moezeldal met de wijnbergen Corrayenberg en Hoherott om zich heen.

In de Romeinse tijd was de nederzetting Zell een rustplaats voor de Romeinen. In het stadspark kunt u een Romeinse grafsteen gaan bekijken.

De stadsmuren dateren van begin 13^e eeuw en het slot, nu een hotel, is in 1542 gebouwd.

Opvallend zijn de Bachturm en de Runder Turm die de stadsmuren sieren. Het stadje bezit verschillende oude vakwerkhuisen, een mooie imposante Petruskirche uit 1792 en natuurlijk een wijnmuseum.

U steekt er de rivier over en gaat naar het volgende wijndorp met de naam Alf.

Als u wilt, is vertoeven op het plaatselijk strandje mogelijk. Ook kan het plaatsje het beginpunt zijn voor een fikse wandeltocht, er is namelijk speciaal een Waldlehrpfad aangelegd.

Een fikse klimpartij vanaf de dubbele brug is ook een uitdaging. Dertig minuten lopen en ondertussen genieten van prachtige uitzichten over het Moezeldal met verschillende mooie dorpen is dan uw beloning.

Door bij de rotonde in Alf de afslag naar het Uessbachtal te nemen, krijgt u geen beloning maar gaat u naar het kuuroord Bad Bertrich.

In het kleine Schlösschen uit 1768 is in 1903 in het plaatsje een Romeinse bron gevonden.

Tijdens het zoeken naar de bron, sprong plots het warme water uit een rots en doet sindsdien trouw haar werk voor de vele toeristen.

De twee tunnels die er liggen doen ook trouw hun werk en zorgen dat u spoedig in Hontheim en in een andere wereld komt.

Het is hier tijd om te ontspannen. Tijd om door mooie natuurgebieden te toeren en te genieten van vergezichten, de Alf stroomt zachtjes met u mee.

Kollesberg en Hohlberg heten de heuvels die links en rechts van de K30 liggen. U neemt ze niet, maar zakt door het Ürzigerwald tot in Ürzig, waar u de Moezel weer tegenkomt.

Ürzig is een van de oudste plaatjes aan de Moezel en dateert waarschijnlijk al van voor de 7^e eeuw. Het wijndorp is geliefd bij de toeristen, die hoog op een rots de toren van wat eens de trotse burcht was zien staan.

Tijdens de felle afdaling die u naar het dorp maakt, komt u verschillende oude vakwerkhuisjes tegen.

Omdat het hier aan de Moezel zo mooi is en er in het seizoen in elk dorp wel een wijnfeest is, volgt u de rivier door Kinheim, Kröv, Rissbach tot in het belangrijke wijncentrum Traben-Trarbach. Jammer dat de plaats in de 18^e en 19^e eeuw door enorme branden bijna geheel verwoest is.

Slechts enkele oude gebouwen zijn gespaard gebleven.

U steekt er het water over, slaat in Enkirch rechtsaf en klimt via de L193 de Spanerberg op.

Het is stil in het Hochwald, waar de Ahringsbach en de Grossbach een kabbelend geluid maken.

Het ene bosgebied lost het andere af, ze dragen allemaal verschillende namen maar dat is het enige dat veranderd, want de natuur en de lekkere wegen blijven een genot.

Midden in deze natuurpracht hebben ze ooit een dorp neergelegd met de naam Raversbeuren, maar van mij hoefde dat niet.

Waar u waarschijnlijk wel blij mee bent, is het toeristisch gedeelte dat nu komt. Eerst is het Briedel met zijn vakwerkhuizen en de Sint Martinuskirche uit 1772. Het bedehuis bezit een mooi orgel en verschillende plafondschilderingen.

Vervolgens komt u Zell Mosel vanaf de andere kant binnen rijden en gaat u het centrum bekijken. Het volgende dal roept en draagt de naam Mühlental.

Vijfendertig kilometer lekker slingeren met veel bochten en enkele kleine dorpen verder komt u in Treis, waar u niet de Moezel opzoekt maar de klim via de L108 over de Eierberg neemt.

Een aanrader is om bij de eerste parkeerplaats aan de linkerkant even te stoppen, wat plaatjes schieten en te genieten van het schitterend uitzicht.

Boven op het plateau liggen ook hier weer wat dorpen verspreid in het landschap, ze hebben een boerenuitstraling.

Anders is het als u langs de Baybach, waaraan verschillende watermolentjes staan, naar Burgen gaat.

In Burgen stroomt namelijk de Baybach in de Moezel en ligt de ruïne van de Burg Bischofstein.

In vroegere tijden controleerde men vanuit de Burg het omliggende gebied.

Het laatste plaatsje voordat u in Alken aankomt heet Brodenbach.

Het schilderachtige Brodenbach heeft ook een ruïne, namelijk Ehrenburg dat op een uitstekende rots gebouwd is.

Een half uurtje wandelen en u bent er, het is een van de mooiste ruïnes in het Moezeldal.