

Gerolstein-Gerolstein (215 km)

De Eifel is ± 400 miljoen jaren geleden ontstaan, van te voren was het hele gebied zee..

Ongeveer 250 miljoen jaar geleden werd de Eifel door aardverschuivingen opgedrukt. De bergen die er ontstonden waren hoger dan de Alpen nu zijn. Door de druk en de warmte die bij deze aardverschuivingen vrijkwam, ontstond uit klei en leem leisteen en uit kalk de kalksteen. Door erosie zijn in de loop van de tijd de toppen eraf gesleten en bleef een hoogte van enkele honderden meters over. Naar schattingen zijn 66 miljoen jaren geleden, in het begin van het Tertiair in de Eifel de eerste vulkanen tot uitbarsting gekomen, hierdoor werd de streek weer opgehoogd.

De vulkanen doofden en de erosie kwam weer op gang. De afgeronde basaltkernen zijn de overblijfselen van deze natuurrampen. Zij vormen de hoogste toppen van de Eifel. De 517 meter hoge Mosenberg bij Manderscheid is er de jongste vulkaan, hij is 10.000 jaar oud

In de Eifel liggen verschillende meren die men daar Maare noemt, zij zijn ontstaan op plaatsen waar grote vulkanische gasontploffingen hebben plaatsgevonden. Sommige gasontploffingen sloegen grote ronde gaten in de aarde, het grootste gat is de Laacher See die rond 9500 jaar voor Christus is ontstaan. Tijdens deze enorme explosies kwam asregen uit de kraters, die vaak meer dan 150 km verder terecht kwam. In Gerolstein, in het Geopark Gerolsteiner Land, kunt u letterlijk door de eeuwen heen wandelen. U kunt er bijvoorbeeld zien waar duizenden jaren geleden de lava stroomde of hoe gesteenten door natuurgeweld werd gevormd.

Gerolstein is een oude plaats, want zo'n tweeduizend jaar geleden, sloegen de Romeinen hier hun kampen al op.

Doordat Gerolstein aan de route naar Trier lag, was het vroeger een belangrijke stad. Dit werd ook bij de handelaren snel bekend en spoedig bevolkten ook zij de stad en deden goede zaken.

Bij graafwerkzaamheden in 1907 zijn de fundamenten van een luxe villa blootgelegd. Hierop heeft men de oorspronkelijke villa herbouwd. Er is nu een museum bij ondergebracht, met een schat aan oude vondsten. Gerolstein is door haar beschutte

ligging aan de oevers van de Kyll een aantrekkelijke plaats voor toeristen. Natuurlijk spelen de interessante vulkanische verschijningen een hoofdrol.

Bekend zijn ook de koolzuurhoudende bronnen die bij Gerolstein liggen, zoals de Gerolsteiner Sprudel, de Florabrunnen, de Hansa en Charlotte Quellen en de Schlossbrunnen.

Interessant is de mineraalwaterbron die in het stadje staat, u mag hier namelijk gratis uw flesje vullen. Hij is eigenlijk voor de inwoners, maar uitzonderingen bevestigen ook daar de regel.

Boven Gerolstein verheft zich op 436 meter hoogte de Schlossberg met de ruïne van de Löwenburg. Deze burcht werd in de 13e eeuw door de graven van Blankenheim gebouwd en is een halve eeuw later door beschieting verwoest. U kunt er genieten van een mooi uitzicht over het Kylltal en Gerolstein.

Een andere ruïne vindt u bij het Juddekirchhof, het zijn de restanten van een tempelcomplex uit de Romeinse tijd.

Voor de dieren liefhebbers is ook van alles te beleven, zo is er het "Mausefallenmuseum" in het dichtbij gelegen Neroth.

Op de Kasselburg in Pelm, worden regelmatig adelaars en gieren boven de hoofden van de toeristen losgelaten. Het voederen van de aanwezige wolven kunt u iets verder volgen.

Voor de wandelaars en fietsers zijn er diverse Geo-routes uitgezet, zij voeren u door de vulkanische omgeving.

Lekker slingert de geasfalteerde weg door bosgebieden naar boven en tovert u mooie vergezichten over de Vulkaaneifel voor ogen. U passeert stille dorpen zoals Udler met 283 inwoners en Saxler dat er maar 69 heeft. Beide maken onderdeel uit van de Verbandsgemeinde Daun.

Daun ligt aan het riviertje de Lieser en wordt omgeven door bossen en wandelpaden. In Daun is het Vulkaan museum gevestigd en er staat ook het slothotel Kurfurstliches Amtshaus.

Het voormalig jachtslot, dat tot het prinsbisdom Trier behoorde, staat op het steile basaltgesteente van een uitgedoofde vulkaan midden in de stad Daun. Het is op de resten van de oude burcht gebouwd.

Daun is ook bekend door haar Wildpark en de natuurlijke mineraal bronnen.

De komende tientallen kilometers krijgt u nog een tiental dorpen onder de wielen, die

allen hooguit enkele honderden inwoners hebben.

Wat ze ook allemaal hebben zijn schitterende uitzichten en lekkere toerweggetjes.

Wat ze missen en u waarschijnlijk niet, zijn de grote aantallen toeristen die de bekende plaatsen bezoeken. U gaat dat natuurlijk ook doen, want de Moezel met de plaatsen Cochem, Valwig, Nehren en Ediger-Eller ontbreken niet.

Stopt u tijdens deze tocht ook even in Kyllburg, dat op 360 meter hoogte ligt. Het kleine druk bezochte plaatsje ligt schilderachtig op een bergrug, heeft een minerale bron en is een "Kneippkurort".

Parkeer er even en geniet van het mooie uitzicht, van de oude stiftskirche uit de 13^e eeuw of van het mooie oude Lindenplein.

U toert er door een streek met steile, zwaar beboste hellingen. Daar liggen ook de kleinere plaatsen Sint Thomas, Densborn, Mürtenbach en Birresborn aan de smalle L24.

In het centrum van Gerolstein kunt u deze tocht afsluiten met een fris slokje mineraalwater....

©Tom Boudewijns