

Braunlage 2007 terugrit

Vertrekpunt Hotel Askania Braunlage.

Hoogtepunten

1. Bad Gandersheim met een middeleeuwse stadskern.
2. Het gastvrije oude domstadje Billerbeck is een "staatlich anerkannter Erholungsort".
3. Einbeck is de mooiste vakwerkhuisenstad in Duitsland en bekend om haar Bockbier.
4. Tien kilometers draaien en keren door mooie stille bosgebieden tot in Kaierde.
5. Salzhemmendorf is een bronnenbadplaats en ligt in het dal van de Saale.
6. Hameln, economisch en toeristisch centrum in het berglandschap aan de Weser.
7. Hoog boven u straalt in Porta Westfalica het Kaiserdenkmal op de Wittekindsberg.
8. Het Teutoburger Wald, de groene ruggengraat van Oost-Westfalen.
9. Bad Essen hoort bij de Deutschen Fachwerkstraße.
10. Tecklenburg is het meest noordelijke bergstadje van Duitsland.

Routebeschrijving

U keert **Braunlage** de rug toe, steekt de Oder over, zoekt de beschutting van het Nationalpark de Harz op en gaat op weg naar **Clausthal-Zellerfeld**.

Kijk nog even naar rechts naar de Marktkerk "Zum Heiligen Geist", de grootste houten kerk van Duitsland en vervolg de B242.

Kilometers lang toert u over de slingerweg en komt bij **Kirchberg** in rustiger vaarwater.

Mooie kleine K-weggetjes door **Harriehausen** en **Wrecherode** en vervolgens weer wat historie in **Bad Gandersheim** gaan bekijken.

Als u een rondgang door de middeleeuwse stadskern wilt maken, bezichtig dan bijvoorbeeld het stadhuis, de kerk, de abdij of de keizerzaal.

Maak een wandeling langs de Gande, of naar de Osterbergseen en geniet van de prachtige uitzichten op de stad en de omgeving.

In Bad Gandersheim kunt u ook gaan vliegen, het vliegveld biedt u ook rondvluchten boven de Harz aan. Vergeet niet in de maand augustus Bad Gandersheim aan te doen, want dan is het stadje een decor voor het jaarlijkse evenement 'de Domfestspiele'.

Bij het vliegveld neemt u de K627 en pakt een puntje van **Billerbeck** mee.

U bent nu in een gebied, waar toerisme hoog in het vaandel staat. Het gastvrije oude domstadje Billerbeck heeft tot op heden het karakter van een typisch Münsterlands plattelandsstadje bewaard. Billerbeck heeft jaren geleden het predikaat "staatlich anerkannter Erholungsort", een door de staat erkend recreatiegebied ontvangen.

Vanwege zijn bijzondere flair wordt Billerbeck ook wel "Parel der Baumberge" genoemd.

Het riviertje de Berkel ontspringt aan de westzijde van de Baumberge.

U blijft op de binnenweggetjes, bekijkt **Ippensen, Garlebsen, Volksen** en **Einbeck**.

Einbeck staat naast de mooiste vakwerkhuisenstad in Duitsland ook bekend om haar Bockbier.

Overall in de stad wordt u herinnert aan de lange bierhistorie van Einbeck.

Het ontstaan van het bockbier vond ongeveer 450 jaar geleden plaats.

Ook het Beierse koningshof stond vanaf de 15e eeuw op de lijst van afnemers.

Meer dan 400 kleurige vakwerkhuisen en een mooie stadsmuur, bepalen er het straatbeeld.

Als u hier met een navigator rijdt, let dan goed op want onderstaand bericht is nog niet zo oud:

Een 33-jarige Duitse automobilist is zondag door de boordcomputer in zijn auto een roltrap naar een ondergronds winkelcentrum in de plaats Einbeck opgestuurd.

De auto raakte klem op de treden van de roltrap. Niemand raakte gewond.

Tsja, het 'Befehl ist Befehl' is kennelijk nog diepgeworteld daar in Nieder-Sachsen.

U volgt de K658, steekt de B3 over en de wegen worden smaller en stiller.

Het gehucht **Bartshausen** met mooi vergezichten en dan de K666 naar **Kaierde**.

Het worden tien kilometers draaien en keren door mooie stille bosgebieden tot in de dorpen Kaierde en **Dellingsen**. In Dellingsen zijn de bossen volledig weg en komen de vergezichten tot

Salzhemmendorf weer terug.

Salzhemmendorf is een bronnenbadplaats dat in het dal van de Saale ligt.

De bronnen hebben er een uitzonderlijk hoog zoutgehalte.

U kunt er ook een bezoek aan het avonturenpark "Rasti-Land" brengen.

Langzaam rijdt u het Weserbergland binnen, waar u een bezoek aan **Hameln** kunt gaan brengen.

Hameln is het economisch en toeristisch centrum in het berglandschap aan de Weser.

Door het verhaal van de rattenvanger werd Hameln wereldberoemd.

In het jaar 1284 verscheen in Hameln een hele vreemde man. Hij droeg een kostuum, gemaakt van bonte stof in vele verschillende kleuren en gaf zich uit als rattenvanger.

Hij beloofde de stad tegen een bepaalde som geld te bevrijden van alle muizen en ratten (uit „De sprookjes van Grimm“). De rattenvanger van Hameln is het bekendste Duitse sprookje ter wereld.

De rijkdommen heeft de stad echter te danken aan de voor de handel gunstige ligging aan de Weser. Door deze economische bloei lieten welgestelde kooplieden prachtig versierde huizen bouwen om hun rijkdom te tonen.

Vlak naast elkaar gebouwd, kan men hier de gebouwen in de bouwstijl van de Weserrenaissance bewonderen, zoals bijv. het huis van de rattenvanger met een opschrift over de uittocht van de kinderen of het Dempferhaus uit 1607, het Leisthaus en nog vele andere.

Het levendige centrum van de stad ziet er met zijn rijkversierde huizen in de prachtigste kleuren uit als een groot, uniek openluchtmuseum.

U rijdt bovenlangs Hameln langs de dorpen **Unsen** en **Hofingen** naar **Hessisch-Oldendorf**.

In het centrum van het stadje, waar u door het centrum toert, staan aardige vakwerkhuisen uit de 13e eeuw en een romantische dorpskerk de "Marienkerk".

Ten noorden van het stadje ligt het Wesergebergte.

Van **Münden** "waar Werra en Fulda elkaar omarmen" tot aan **Minden**, waar de Porta Westfalica, de Westfaalse poort, de weg opent naar de Noordduitse laagvlakte, stroomt de Weser door een prachtig landschap dat veel te vertellen heeft, het Weserbergland.

Door bosrijke middengebergten meandert de rivier over een afstand van 200 kilometer door een prachtig dal. Hier hebben ooit handelaren en vorsten miljoenen geïnvesteerd in de nieuwe kunst uit Italië: de renaissance.

Maar ook 1000 jaar geleden werd aan de rivier cultuur beoefend in het klooster Corvey.

Al eeuwen lang vervoeren volgeladen boten allerlei handelsgoederen over de Weser.

Tegenwoordig worden zij echter van hun eerste plaats verdrongen door de witte pleziervloot van de "Oberweser Dampfschiffahrt".

De bekendheid heeft het Weserbergland niet alleen te danken aan de Romaanse kerken, de vakwerkromantiek of de renaissance, maar ook aan de leugenverhalen van de Baron von Münchhausen, de verhalen van Wilhelm Busch, de daden van de wonderdokter Eisenbarth en de sage van de rattenvanger van Hameln.

Hier staat ook de wieg van vrouw Holle en van Doornroosje uit de sprookjes van de gebroeders Grimm.

Vlotte wegen brengen u door het Weserbergland naar **Nammen**, waar u van verre al de Porta Westfalica ziet staan.

De meest bezoekers van **Porta Westfalica** gaan naar het Kaiser Wilhelm Denkmal, een nationaal monument. Het symboliseert de Duitse eenwording.

Hoog boven u straalt het Kaiserdenkmal op de Wittekindsberg.

Het 7 meter hoge standbeeld van Wilhelm I staat in een koepelgebouw van 51 meter hoog, het dateert van 1896.

Vanaf deze plek heeft u een prachtig uitzicht over de Weser.

Na Porta Westfalica komt u bij **Nettelstedt** in het Teutoburger Wald, de groene ruggegraat van Oost-Westfalen.

Het Teutoburgerwald bestaat uit de streken Kulturland, Kreis Höxter Land, Paderborner Land, Kreis Gütersloh, Lipperland, Region Bielefeld, Wittekindsland Herford en Mühlenkreis Minden-Lübbecke. Het ligt in het uiterste noordoosten van Noordrijn-Westfalen, tussen Minden in het noorden en het Sauerland in het zuiden, het Munsterland in het westen en de Weser in het oosten.

Een landschappelijk, cultureel en historisch boeiend gebied. Het Teutoburgerwald is bekend vanwege de beroemde "Varusslag". Hier brachten de Germanen in het jaar 9 na Christus, drie Romeinse legioenen een vernietigende nederlaag toe en beëindigden daarmee de Romeinse heerschappij aan de rechterzijde van de Rijn. Daarvan getuigt het 54 meter hoge Hermann-monument bij **Detmold**. Maar niet alleen de Romeinen en de Germanen hebben hier hun sporen achtergelaten.

In latere tijden bouwden de burgers er prachtige steden en de vorsten sprookjeskastelen.

De vruchtbaarheid van deze streek bracht vele boeren rijkdom, waarvan de indrukwekkende boerderijen getuigen.

Fel klimt de Schnathorsterstrasse naar boven en geeft u een schitterend uitzicht over de in de diepte liggende dorpen. U gaat hier kilometers maken door de noordzijde van het Teutenburgerwald en komt als eerste in **Hüllhorst**.

Hüllhorst heeft veel bos en natuur, voornamelijk aan de zuidkant langs het Wiehergeberge met uitgestrekte wandelwegen in het heuvelachtige landschap.

Verschillende toeristische attracties trekken er jaarlijks veel bezoekers, zoals het openluchttheater "Kahle Wart", de oudste rosmolen van Noordwest-Duitsland te Oberbauerschaft, de zwavelbron Lusmühle in het Nachtegaaldal, het volksmuseum, de kerktoeren te Hüllhorst, de Reineberg met de 1000-jarige Reineburglinde en Talrijke typische hofsteden en vakwerkhuisen.

Geniet de komende kilometers tot in **Bad Essen** van de mooie dorpen, de slingerwegen en de mooie vergezichten.

De Thermal-Sole badplaats Bad Essen ligt in het Osnabrücker Land, een regio in het noordwesten van Niedersachsen.

Bad Essen hoort bij de Deutschen Fachwerkstraße.

Het plaatsje kent een van de mooiste, door linden en vakwerkhuisen omzoomde pleintjes van Noord-Duitsland.

Traditie en monumentenzorg zijn hier op veel plekken te ontdekken, zoals op het historische kerkplein, bij de boerenknechtenhuizen aan de Bergstraße, aan de Meyerhof met de gerestaureerde schapenstal van de Kunst- en Museumvereniging, aan de Alte Apotheke en natuurlijk in de 16 dorpen die bij Bad Essen horen.

Levendige geschiedenis beleeft u in de Bad Essener Wassermühle, de Harpenfelder Dorfschmiede en het Hüseder Backhaus.

Molenaar, smid en bakker tonen u regelmatig hun oude handwerkkunsten.

Hoogtepunt is elk jaar in augustus de "Historische Markt".

Op de oude historische stenen van het kerkplein en in de Lindenstrasse wandelen de Bad Essener bewoners dan in oude klederdrachten en worden er oude handwerkambachten getoond zoals touwslagen, mandenvlechten, klompenmaken, bezembinden, scharensliepen, smeden, weven, kaarsentrekken en porselein schilderen. U ziet dan op wat voor wijze de mensen vroeger hun brood probeerden te verdienen.

Bad Essen beschikt als officieel erkend kuuroord over zoutwaterbronnen en een openluchtzwembad met warm, zoutwater.

Voor de gewrichten en spieren zijn er veel behandelmogelijkheden op het gebied van fysiotherapie, massage en ergotherapie.

Achter het knusse plaatsje ligt de Wehrendorfer Berg.

In het volgende plaatsje **Hitzhausen**, kan het museum voor industrietreinen worden bezichtigd.

De wegen worden vlakker en onder u geven de borden regelmatig de richting van **Osnabrück** aan. Osnabrück is met 160.000 inwoners de op twee na grootste stad in Neder-Saksen.

De bewogen geschiedenis van de stad, die begon met het stichten van een missiepost door Karel de Grote in 783, zijn in veel historische gebouwen en pleinen terug te vinden.

De imposante Dom en het marktplein met de Mariakerk, het waaggebouw, het raadhuis van de Westfaalse Vrede en de herenhuizen met de markante trapgevels maken indruk.

Het is er gezellig in de fraai gerestaureerde oude binnenstad met zijn aparte boetiekjes en artistieke sfeer.

U zoekt het heuvelland weer op en komt in **Westerkappeln**, dat in Nordrhein-Westfalen ligt en vervolgens in het bekende **Tecklenburg**.

Tecklenburg is het meest noordelijke bergstadje van Duitsland, gelegen op de heuvels van het Teutoburgerwald. Het stadje geeft u prachtige uitzichten op het parklandschap van het Münsterland en is rijk aan romantische, middeleeuwse vakwerkgebouwen.

Het afwisselende landschap, gecombineerd met de talrijke mogelijkheden om er te wandelen en te fietsen, nodigen uit voor een aangenaam verblijf.

Er zijn verschillende met sagen omgeven routes uitgezet, want rond het Tecklenburger Land zijn namelijk ongekend veel sagen en legendes in omloop.

In Tecklenburg zelf kan de bezoeker via het Heksenpad zonder problemen in de wereld van de sagen binnenstappen.

Hoogtepunt is de afdaling in de heksenkeuken, waar rond middernacht heksen op bezemstelen komen aanvliegen om hun toverdranken te bereiden.

De historische binnenstad met nauwe steegjes en vakwerkhuizen uit de 16^e eeuw staat onder Monumentenzorg.

Bezienswaardig is ook het bastion, een voormalig versterkt complex met burcht en onderaardse gewelven.

Hoog boven de steegjes van de stad loopt een weg naar de burcht, een levendige herinnering aan de historie van het Graafschap Tecklenburg.

Maar er ook een poppenmuseum. Een van de meest waardevolste poppenverzamelingen van Westfalen bevindt zich in het poppenmuseum. De oudste pop dateert uit het jaar 1875.

U kunt ook een wandeling naar de burchtruïne maken.

Deze ruïne vormt een indrukwekkend decor voor een van de grootste attracties van de stad, het openluchttheater Tecklenburg, het grootste openlucht muziektheater van Duitsland.

Aan de voet van het historische bergstadje ligt, idyllisch in een dal, het waterslot Haus Marck.

Dit adellijke woonhuis is een historische plek.

Hier vonden in 1643 de voorbesprekingen plaats die tot de Vrede van **Münster** zouden leiden.

Na Tecklenburg komt u in de omgeving van het drukbevaren Dortmund-Emskanaal, waar u de A30 opdraait en tot **Hengelo** de snelweg volgt.